



Köy Enstitüleri

ISSN: 1304-0227

İki Ayda Bir Yayınlanır.

Sayı 40 / Eylül-Ekim 2013

Yönetimden

2013 – 2014 öğretim yılı sorunlarla açıldı. Öğretmen açığı, kalabalık sınıflar, paralı eğitim gibi kronikleşmiş sorunların yanında, bu yıl bir de 4+4+4 Yasasının uygulamasından dolayı sorunlar ortaya çıktı. Bakanlık öğrencilerin okula başlama yaşı gibi kimi yanlış uygulamalardan vazgeçmek zorunda kaldıysa da, yine ulusal basına ve televizyonlara, sık sık yeni eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlar yansıdı.

Siyasal iktidarın eğitim sistemine bakışı ideolojik olduğu için ne yazık ki, okulları imam hatip okullarına çevirme girişimleri yıl boyunca sürdü. Kimi okulların imam hatibe çevrilmesi veliler tarafından protesto edilerek engellendi. Kimi imam hatipler yeterli öğrenci bulamadığı için kapandı. Kimi imam hatipler ise; az sayıda öğrencisiyle eğitimini sürdürdü.

Cumhuriyetimizin 90. Yılına coşkuyla kutladık. Bu yıl törenlere büyük katılım vardı. Ülkemizin içinden geçmekte olduğu süreçte, Cumhuriyet kazanımlarının yok edilmek istenilmesi, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşılması ve de özel yaşama müdahale anlamı taşıyan söylemler halkımızın tepkisini çekti. Bu yüzden de Cumhuriyet bayramı kutlamaları aynı zamanda Cumhuriyetten yana gösterilere dönüştü.

90 yılda Cumhuriyetimiz, kendi ekonomisini, kendi sanatını, kendi edebiyatını, kendi kültürünü oluştururken, Atatürk'ün dediği gibi bunu koruyacak "yüksek şahsiyetli koruyucularını" da yetiştirdi. İnsanlarımızı bir daha Ortaçağ karanlığına götürmeye kimsenin gücü yetmeyecek...

Bugün; 23 Nisanlarda, 19 Mayıslarda, 29 Ekimlerde ve 10 Kasımlarda sokakları dolduran milyonlar işte o Cumhuriyete sahiplenilen milyonlardır. Ferit Oğuz Bayır'ın dediği gibi "Güneş tutulabilir, ancak karanlık sonsuz değildir."

Böylesi karanlık dönemlerin ulusların tarihinde ara ara yaşandığını biliyoruz. Böyle dönemler birlik, beraberlik ve demokratik mücadelelerle aşılabılır. O nedenle, hepimize düşen görev eğitimci kimliklerimizle bu mücadeleye omuz vermektir.

26 Eylül 2013 tarihinde, Dil Derneği'nin düzenlediği dil devrimini kutlama etkinliklerine katıldık. Güzel Türkçemizin başka dillerin boyunduruğundan kurtarılması için kurulan Türk Dil Kurumunun 12 Eylül'den sonra kapatılması, mal varlığına el konulması ve özerk yapısına; Atatürk'ün vasiyetine rağmen son verilmesi Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Onun yerine oluşturulan kurum ne yazık ki bugün hiçbir varlık göstermemektedir.

Türk Dil Kurumunun kapatılmasından sonra açılan Dil Derneği Türkçemizin yaşaması, zenginleşmesi, başka sözcüklerin etkisinden kurtarılması mücadelesini büyük özverilerle yapmaktadır. Bu nedenle başta dernek başkanı Sevgi Özel olmak üzere yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı bir kez daha kutluyoruz...

Köy Enstitülü şair - yazar, öğretmen örgütçüsü Fakir Baykurt'u ölümünün 14. Yılında saygıyla andık. Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı ve Eğitim Der Genel Başkanı Mustafa Demir'in konuşmacı olduğu etkinliğe Fakir Baykurt'un kızı Işık Baykurt'ta katıldı. Oldukça ilgi gören etkinliğe birçok öğretmenimiz de anılarıyla katıldı...

Vakfımızın Kurucularından, Onursal Başkanımız, Kuvayı Milliyeci, İstiklal Savaşı Gazisi Ferit Oğuz Bayır'a ölümünün 14 yılında saygı etkinliği düzenliyoruz. Mutahhar Aksarı arkadaşımızın yöneteceği etkinlikte Zeliha Kanalcı ve Dursun Kut konuşmacı olarak katılacaklar. Etkinlikte Ferit Oğuz Bayır'ın kişiliği, yaptıkları ve Köy Enstitüleri sürecine katkısı anlatılacak.

Cumhuriyetimizin 90. Yılı nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlemeyi kararlaştırdık. İlkini 7 Aralık 2013 Cumartesi, Saat: 14.00'de gerçekleştireceğiz. Ali Nejat Ölçen'in konuşmacı olacağı etkinliğe tüm gönül dostlarımızı bekliyoruz...

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle...

kevakfi@gmail.com

Köy Enstitülerine Yaklaşım

Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsünün Kuruluşu

Enstitü sayısı her yıl çoğalırken, enstitü bünyesine uygun, yeter derecede öğretmen bulamamak gibi mühim bir mesele karşısında kalınıyordu. Çoğu, davanın önem ve görünüşüne kapılarak kendi arzularıyla enstitülere gelen muhtelif menseli öğretmenler, bu iş için yetişmiş olmamaları yüzünden iyi niyetle çalışmalarına rağmen enstitülere hakiki rengini veremiyorlardı. Bu öğretmenler içinden çıkan, enstitüleri bugünkü verimi ile yaşatmakta olan işsever, çalışkan, mütefekkir öğretmen ve idareciler kendi eksik taraflarını sonradan görmüş ve gidermişlerdir. Enstitülerin öğretmen ihtiyacını karşılamak yanında, enstitüyü bitirerek köye gidecek olan öğretmenleri teftiş edecek, onlarla yan yana çalışacak gezici başöğretmen ve müfettişleri yetiştirmek meselesi de düşünülmüyordu. İşte bu sebepler Ankara-Hasanoğlan'da bir de Yüksek Köy Enstitüsünün açılmasını sağladı. Yüksek Köy Enstitüsü önce, 1942 birinci kanunun birinde enstitülere öğretmen yetiştirme kursu adıyla açıldı. O yıl içinde 1937'de açılan İzmir-Kızılcıullu Köy Enstitüsü 70, aynı yılda açılan Eskişehir-Çifteler Köy Enstitüsü 33 mezun vermişti. Bu 103 mezun Hasanoğlan da açılan Enstitülere öğretmen Yetiştirme Kursuna çağrıldı. Bu 103 öğrenci, dört aylık bir öğrenim gördü. Dört ay sonunda köye öğretmen olarak gitmek isteyen 53 kişi ayrılarak kendi köyelerine öğretmen tayin edildiler.

1943 yılının haziran ayında çıkan bir talimatname ile öğretmen yetiştirme kursu yüksek köy enstitüsüne çevrildi.

Yüksek Köy enstitüsünde öğretim müddeti üç ders yılıdır. Her ders yılında 3-4 aylık iki sömestr öğretim, iki ay staj, iki ay da tatil vardır. Y. K. Enstitüsünün sekiz şubesi olacaktır. Bu şubelerin henüz altısı kurulmuştur. Bu şubeler; zirai işletme ekonomisi, tarla, bahçe ziraati, hayvan bakımı, maden işleri, yapıcılık, güzel sanatlar şubeleridir. Daha teşekkül etmemiş olan şubeler de kümes hayvancılığı ile köy ve elişleri şubeleridir. Yüksek Köy Enstitüsüne köy enstitüsü mezunu öğretmenler alınır. Amacı gezici başöğretmen, bölge ilköğretim müfettişi ve enstitülere öğretmen yetiştirmektir.

Yüksek Köy Enstitüsünün ilk kuruluş yılında (1942-1943) çalışan öğretmenleri:

Hasan Özbay, Hakkı İzzet, Doçent Niyazi Çıtakoğlu, Doçent Ferruh Sanur, Hamdi Keskin, Hü-

seyin Bilgemre, Prof. Mithat Tolunay, Prof. Şevket Birant, Prof. Halit Evliyar, Prof. Hikmet Birant, Prof. Muhlis Ete, Doçent Celal Tarman, Kurmay Yüzbaşı Nuri Teoman, Arif Etigen, Doçent Seniha Tunakan, Mahir Canova, Ruhi Su, Doçent Hamit Demirtaş, Malik Aksel, Ferit Apa, Prof. Salahattin Batu, Mehmet Öztekin, Mualla Eyüboğlu.

İkinci ders yılında(1943-1944) Y. Köy Enstitüsünde öğretmenlik edenler:

Mahir Canova, Sabahattin Eyüboğlu, Doçent Saffet Korkut, Prof. Hikmet Birant, Dr. İbrahim Yasa, Veysel Erüstün, Halit Ziya Kalkancı, Ferit Apa, Sadık Balkan, Hamdi Keskin, Kazım Köni, Prof. Halit Evliyar, Doçent Hamit Demirtaş, Doçent Niyazi Çıtakoğlu, Malik Aksel, Doçent Ferruh Sanur, Faik Canselen, Hilmi Girginkoç, Hakkı İzzet, Prof. Mithat Tolunay, Prof. Şevket Birant, Doçent Celal Tarman, Sait Erdoğan, Doçent Seniha Tunakan, Nejat Arno, Sıtkı Ulay, Prof. Mulis Ete, Mualla Eyüboğlu, Mehmet Öztekin.

Yüksek Köy Enstitüsünün Eğitim başı Tahsin Türkbay'dır. Vazifeye 7 ikincikanun 1943 te başlamıştır.

1943 yılının birincikanun ayında Yüksek Köy Enstitüsüne 81 öğrenci daha alındı. Böylece mevcut 131 oldu.

10.7.1943 tarihinde müdür Mustafa Lütfi Engin ilk öğretim şube müdürlüğüne tayin edilmiş, yerine 10.7.1943'te, Trabzon-Beşikdüzü Köy Enstitüsü Müdürü olan Hürrem Arman getirilmiştir. 14.8.1943 tarihinde de Beşikdüzü Köy Enstitüsü Eğitim başı olan Şeref Tarlan Hasanoğlan Köy Enstitüsü Eğitim başlığına tayin edilmiştir.

10 İkincikanun 1944'te Hasanoğlan Köy Enstitüsüne bir de sıhhat kolu ilave edilmiştir. Sıhhat koluna Kepirtepe, Arifiye, Çifteler, Gölköy, Pazırören, Hasanoğlan Köy Enstitülerinin üçüncü sınıflarını bitirenler alınmıştır. Öğrenim müddeti iki senedir. Bu öğrenciler gezici sıhhat memuru olarak köylerde çalışacaklardır.

Bugün Hasanoğlan Köy Enstitüsünde, Yüksek Köy Enstitüsü ve sıhhat şubesi dahil, 794 öğrenci, 63 öğretmen, 7 usta öğretici vardır.

Yüksek Köy Enstitüsü öğretmenlerinin isimlerini yukarıda yazdık, orta kısım öğretmenlerinin isimleri şunlardır:

Hürrem Arman (müdür), Tahir Erdem (müdür

muavini), Şeref Tarlan (eğitimbaşı), M. Öztekin (müzikbaşı), M. Güneri (sanat ve yapıcılıkbaşı), Ziya Kaplan, Fatma Özbay, Nazif Balcıoğlu, Hidayet Gülen, Nafia Akalın, Ali Kılıç, Bedia Aygen, Esat İnanç, Sadiye Yılmaz, Veli Ertan, Abdülrezak Tıgılı, Mücella Şahinbaş, Aysel Aklan, Meliha Sapanlı, İbrahim Metin, Nevzat Aker, Behçet Çiper, T. Türkbaşı. Ziraat öğretmenleri: İzzet Palamar, (ziraatbaşı) Nazmi Baktır, Sait Karaca, Nuri Gülşen. İnşaat öğretmenleri: Asaf Oksoy, İlhan Sayın, Fevzi Özmen, Suat Tuncay, Behice Tuncay. Usta öğreticiler:

Hasan Akgürgen, Sili Layus, Gaspar Nagipal, Mehmet Yurtkuran, İhsan Tırpancı, Mustafa Kantarcı.

Memurlar: Ahmet Tangör, Hasan Çiftçi...

Sihhat kolu öğretmenleri:

Dr. Saip Özer, Dr. Hulusi Sapanlı, Hasan Çiftçi, Zehra Elmasiğne.

Bozkırın bir parçası olan Hasanoğlan'da enstitü binaları böylece, enstitülüler eliyle birbiri arkasından süratle yükseliyor; öğrenci, öğretmen sayısı çoğalıyordu. Binalar, ufak, ufak olduğu ve aralarında 20-200 metre açıklık bulunduğu için güzel bir köy manzarası veriyor, fakat bir şeyin eksikliği göze batıyordu: Ağaçsızlık...

1943 yılının ilk aylarına kadar sebze yetiştirme, meyvacılık işlerine hemen hemen hiç yer verilmemişti. 1943 yılının şubat, mart aylarında o zaman Eskişehir- Çifteler Köy Enstitüsünde ziraatbaşı bulunan ve Hasanoğlan Köy Enstitüsüne mütehasıs sıfatıyla çağrılan İzzet Palamar'ın önderliği ve büyük gayretiyle çoğu kayısı, zerdali, elma, kiraz, vişne, akasya, erik olan 4000 fidan dikildi. Yine aynı yıl içinde Enstitü, vadiden 38 dekar arazi satın

alarak burası sebzeçiliğe ayrıldı.

İzzet Palamar, 11.12.1943 tarihinde Çifteler Ziraatbaşılığından Hasanoğlan Köy Enstitüsü Ziraatbaşılığına tayin edildi.

İzzet Palamar, ziraat alanındaki büyük hamlesine devam ederek 1944 yılında elma, armut, kayısı, vişne, kiraz, dut; çam, akasya, kavak, söğüt, akçaağaç, kanada kavağı cinslerinden olmak üzere 4000 fidan daha diktirdi. Böylece yeşillik eksikliği de kısmen giderilerek Hasanoğlan Köy Enstitüsü modern bir köy renk ve şekline, biraz daha, yaklaştırıldı.

Enstitüde ikinci kuruluş yılından başlayarak hayvancılığa da yer verilmiştir. Bugün hayvan durumu şöyledir:

Dört inek, yedi dana, üç buzağı, dört öküz, sekiz at, 134 koyun, 128 toklu, 99 keçi, 5 merkep, 68 kuzu, 24 oğlak, 113 tavuk, 28 horoz, 3 ördek, 18 kovan.

Tren durağı 13 Mart 1944 tarihinde yük istasyonu haline getirilmiştir.

Bina sayısı 43'e çıkmıştır. Bütün bu binalar tamamen öğrenciler elinde yükselmiştir. Diğer köy enstitüleri gibi Hasanoğlan Köy Enstitüsü de dünya tarihinde, öğrencinin yaptığı en büyük eser olmak bakımından manalı ve kıymetlidir.

Kurum bu yıl 66 mezun verecektir. Mezun olacak öğrenciler altı aydan beri civardaki köylerde gruplar halinde, her biri birer aydan az olmamak üzere tatbikat yapmaktadırlar.

Köy Enstitüleri Dergisi 1-8 (1945-1947) Sayı 1, sayfa 26-29, Hasanoğlan Köy Enstitüsünün Kısa Tarihçesi, Rıza Dönmez Yüksek köy Enst. Öğrencilerinden



Dil Bayramı Anıtkabir Ziyareti. Soldan; Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı, Vakıf Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Kınacı, Gönül dostumuz Mustafa Poyraz...



Vakfımıza araştırma için gelen Dr. Pınar Kızıllıhan; Talip Apaydın öğretmenimiz ve Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı ile görüştü.

Vakfımızdan Haberler

- 26 Eylül 2013 tarihinde, Dil Derneği'nin düzenlediği dil devrimini kutlama etkinliklerine katıldık.
- Vakıf yönetimi olarak yeni dönem çalışmalarımızın planlamasını yaptık ve çalışmalarımıza başladık. Bu yıl gelenekselleşmiş anma etkinliklerimizin yanı sıra **“90. Yılında Cumhuriyetimiz”** başlığıyla bir dizi konferanslar düzenleyeceğiz. Her alanın uzmanlarını çağıracağımız bu etkinliklerde amacımız, Cumhuriyetin ilanından sonra başlayan süreçte alanla ilgili kazanımların ortaya konulması olacak. Eğitimden sosyal hayata, bilime sanata kültüre değin hangi alanlarda nasıl gelişmeler sağlandı bunların konuşulmasını ve tartışılmasını sağlamak istiyoruz...
- Burs Çalışmamız sürüyor. Bu konuda gönüldaşlarımızdan yeterli desteği alamadığımızı açıkça belirtmeliyiz. Miktarı ne olursa olsun katkılarınızı bekliyoruz. Küçük bir yardımınız hangi yaşamların kurtarılması için katkı sağlayacak kim bilir?
- Vakfımızın kuruluş sürecinde; Ali Dündar, Niyazi Ünsal ve Osman Bolulu tarafından hazırlanan **“Niçin Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı”** kitabımızın tıpkıbasımını yapıyoruz. Bu

nedenle Ali Dündar, Osman Bolulu ve Niyazi Ünsal öğretmenimizin varislerine bize gereken desteği ve izni verdikleri için çok teşekkür ediyoruz.

- 29 Ekim 2013 tarihinde Cumhuriyetimizin 90. Yıl kutlamalarına Tandoğan'da katıldık. Vakıf Başkanımız İstanbul Yüksek Ticaret ve İktisadi Bilimler Mezunları Ankara Şubesinin düzenlemiş olduğu Cumhuriyet kutlamalarına katıldı.
- Köy Enstitülü şair - yazar, öğretmen örgütçüsü Fakir Baykurt'u ölümünün 14. Yılında saygıyla andık. Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı ve Eğitim Der Genel Başkanı Mustafa Demir'in konuşmacı olduğu etkinliğe Fakir Baykurt'un kızı Işık Baykurt'ta katıldı.
- 7 Ekim 2013 Pazartesi günü CHP Ankara Milletvekili ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adayı Aylin Nazlıaka vakfımızı ziyaret etti. Yönetim kurulumuzun ve üyelerimizden bazılarının bulunduğu ziyarette. Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı çalışmalarımız hakkında bilgi verdi ve Aylin Nazlıaka'ya çalışmalarında başarılar diledi. Nazlıaka bir süre Vakfımızın kurucularından şair ve yazar Talip Apaydınla da sohbet ederek vakfımızdan ayrıldı.

Bize Gelen Kitaplar

1. 3. Ulusal Eğitim Kurultayı “Eğitimde Dönüşümle Nereye” Bildiriler ve Görüşme Tutanakları (24-25 Kasım 2012) Öğretmen Dünyası Yayınları
2. “Bektaşi Dedikleri” Metin Eloğlu-Oğuz Tansel
3. “Altı Kardeşler”, “Mavi Gelin”, “Üç Kızlar”, “Yedi Devler”, “Dağı Öpmeler”, “Mutluluk Peşinde” Oğuz Tansel
4. “Afrika Masalları” ve “Dağlarda O Yaz” Ülkün Tansel
5. “Evimizin Duvarları” Erdal Atıcı, Kanguru Yayınları, Eylül 2013, 128 sayfa

Yitirdiklerimiz

1. Zarif Selvi, Pulur Köy Enstitüsü Mezunu. (12.09.2013)
2. Ekrem Dal, Kızılcıllu Köy Enstitüsü ve Hasanoglan ... Köy Enstitüsü Mezunu. (04.09.2013)
3. Turgut Özakman, yazar (01.09.1930–28.09.2013)
4. Sabri Ceylan, 1950 Gönen Köy Enstitüsü Mezunu (Ölümü: 17 Ekim 2013)
5. İsmail Oruç, Ladik – Akpınar Köy Enstitüsü (Ölümü: 22 Ekim 2013)
6. Tuncer Uçaroğlu, Yazar (Ölümü: 25 Ekim 2013)



Vakfımıza araştırma için gelen Teksas Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Osman Özturgut, Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı ve Talip Apaydın öğretmenimizle görüştü. Özturgut bu görüşmeden sonra 11 Köy Enstitülü öğretmenimizle görüşerek çalışmasını tamamladı.



26 Ekim 2013, Fakir Baykurt'u Anma Etkinliği: Soldan: Mustafa Demir (Eğit Der Genel Başkanı), Mehmet Durdu (Eğit Der Y.K Üyesi), Erdal Atıcı



26 Ekim 2013, Fakir Baykurt'un kızı Işık Baykurt ve Dursun Kut...



26 Ekim 2013, Fakir Baykurt'u Anma Etkinliği Abdullah Özkucur anlatıyor...



26 Ekim 2013, Fakir Baykurt'u Anma Etkinliği: Katılımcılardan bir bölümü...



26 Ekim 2013, Fakir Baykurt'u Anma Etkinliği izleyicileri...

Bağışlarımız için;
Posta Çeki No: 524699
Ziraat Bankası Kızılay Şubesi:
IBAN: TR420001000685390292475003

BÜLTENİMİZ
CAN MATEMATİK
YAYINLARI TARAFINDAN
ÜCRETSİZ BASILMIŞTIR,
KATKILARINDAN DOLAYI
SAYIN ŞAHİN GÜNER TAHAN'A
TEŞEKKÜR EDERİZ.

Neler Okuyalım

ABDULLAH ÖZKUCUR: “KAPATILMAMIŞ BİR KÖY ENSTİTÜSÜ”

Mutahhar Aksarı / muaksari@yahoo.com

Gün geçmiyor Köy Enstitüleri üzerine yeni yeni değerlendirmeler yapılıyor. İşte örnek:“ ‘Anadoluculuk ve Tek Parti CHP’ de Sağ Kanat’ çalışmasında Metin Çınar, CHP’nin 1940’lardan itibaren giderek devrimci yanını kaybetmesini, sağcılışmasını da daha çok Köy Enstitüleri örneği üzerinden işliyor. Hasan Âli Yücel, İsmail Hakkı Tonguç’un sol hatta sosyalist bir köy kalkınma modeli olarak başarıyla uyguladıkları Köy Enstitüleri...”(1)

&&&&&

Kendimi Köy Enstitülü öğretmenlerimin kılıç artığı olarak görüyorum. Onların yapıtlarını okuyarak kendimi geliştirdim. Bu çabam sürüyor...

“Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü”(2) kitabının ilk baskısını(3) 1991 Nisanında almış, okumuştum. Abdullah Özkucur öğretmenim kitaba yazdığı ilk Önsöz’de anlatıyor:”1947 yılı. Yüksek Köy Enstitüsü kapatılmış. Öğrencileri Ankara ve Balıkesir’e dağıtılmış. Tonguç’a geleceğe yönelik kaygılarını söylüyor:’Bu gidişle sıra öteki köy enstitülerine gelecek. Bunca emeklerle oluşturduğumuz bu ışık kaynakları sönecek, gide gide unutulup gidecek...’ Tonguç Baba yanıtlıyor:’Onları unutturmamak sizlerin, arkadaşlarımızın elindedir. Tüm arkadaşlarımız üzerlerine düşeni yapmalıdır; yaşadıklarını, izlenimlerini bir şey katmadan olduğu gibi yazmalıydılar. Köy Enstitüleri, vatani cennetleştirmek amacı güden kurumlardı. Onların kuruluşuna emeğini katanlar bunun için vicdan huzuru içindedir.”(4)

Evet, Özkucur öğretmenim de Tonguç Baba’nın isteğini yerine getiriyor. “Işık kaynağı” Yüksek Köy Enstitüsü’nde yaşadıklarını olduğu gibi yazıyor. Okurken aynı zamanda tekrarlanmayı bekleyen bir destana, Köy Enstitüleri Destanı’na tanık oluyorsunuz. Çünkü, bu büyük destanın ilk ve tek kaynağı.

Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, genişletilmiş ikinci baskısını yayımladı. Bana da onurlu bir görev düştü. Düzeltmelerini yaptım. Heyecanla, titizlikle görevimi yerine getirmeye çalıştım. Üç kez satır satır okudum yapıtı. Birinci baskısıyla karşılaştırdım.

“Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü”, aslında bir Köy Üniversitesi. Kurucuları köy enstitülü öğrenciler. Her karış toprağında, taşında, ağacında izleri var. Ortak bir imece ile oluşturulmuş. Bu nedenle “vatani cennetleştirecek” EMEĞİN yarattığı okul.

“Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü”; kuram ile uygulamanın buluştuğu bir okul. Kaynaştığı bir eğitim yuvası. Ankara’dan gelen öğretim üyeleri var. Tümü alanında uzman. Söz sahibi. Onlar kuramlarını aktarıyor. Kuramları burada hayat buluyor. Uygulamaya konuyor. İşe, ürüne dönüşüyor.

“Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü”; o dönemlerde yabancı uzmanların, konukların uğrak yeri. Bir başka deyişle, Cumhuriyet Devrimi eğitimi uygulamasının gerçekleştiği kurum. Bir yerde, yüzakı. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’in konuklarını göğüslerini gere gere onurla gezdirdikleri yer. Tonguç; sürekli aralarında. Enstitülülerle iç içe.

&&&&&

“Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü”nün yapıcısı, öğrencisi Özkucur öğretmenimi ve yazım tarzını şöyle anlatabilirim: Öncelikle sabırlı. Hem de çok. Yıllar yıllar geçse de ele aldığı konuyu, işi sonuna değin izliyor. Sonuçlandırıyor. Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü üzerine tanıdık-tanımadık kim varsa ulaşıyor. Önce mektupla, sonra yüz yüze.

Çalışkan. Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nün kapısından içeri girdiği andan başlayarak notlar tutuyor. Gün gün. Sıcığı sıcakına. Hiç bıkmadan. Arşivci. Belgeler, mektuplar biriktiriyor. Gözlemci. Gezi izlenimlerini hiç aksatmıyor. Yorgunluk nedir bilmeden, gördükleri-duydukları-öğrendikleri eskimeden, unutulmadan yazıyor. Böylece tarihin sağlıklı ve doğru oluşumuna katkı sunuyor.

İmececi. Yapıtını salt kendi yazdıklarıyla oluşturmuyor. Pek çok arkadaşına da yer veriyor. Onlarla söyleşiler yapıyor.

Kapsayıcı. “Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü”nü okuyunca göreceksiniz. Genelgeler, konuşmalar, mektuplar, fotoğraflar var. Okur, ger-

çeği tüm çıplaklığıyla görüyor. Eksik-gedik kalmıyor.

93 yaşında bir çınar, Abdullah Özkucur öğretmenim. Yaşadığını yazıyor. Bizlere, geleceğe ışık tutuyor. Ali Yüce'nin deyişiyle, "O kapatılmamış bir Köy Enstitüsü."(5)

En içten saygılarımla...

DİPNOTLAR

1- Erdal Emre, "Yaftalama Terörü ve CHP'nin Sağı Solu", Kültür-YURT Gazetesi Haftalık Kültür Sanat Eki, Yıl: 1, Sayı: 22, 9 Şubat 2013, s. 8-9.

2- Abdullah Özkucur, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Yayınları, Tanıtım Dizisi: 28, Genişletilmiş İkinci Baskı: Ocak 2013, Ankara, 596 sayfa.

3- Abdullah Özkucur, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, Selvi Yayınları, 1. Baskı: Nisan 1990, Ankara, 424 sayfa.

4- Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Yayınları, s. 15-16.

5- Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Yayınları, s. 535.



Genel Kurul Üyemiz
Nursel CEYLAN
ÖZSARIKAYA'nın babası
1950 Gönen Köy Enstitüsü
Mezunu:
Sabri CEYLAN
17 Ekim 2013 tarihinde
vefat etmiştir.
CEYLAN ailesinin
acısını paylaşır, başsağlığı
dileriz...

**KÖY ENSTİTÜLERİ
VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM
VAKFI
YÖNETİM KURULU**



CHP Ankara Milletvekili ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Aylin Nazlıhaka Vakfımızı Ziyaret etti. Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı, Nazlıhaka'ya Vakfımız çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi...



Aylin Nazlıhaka'nın Ziyareti sonrasında. Soldan: Mehmet Kepenek, Hikmet Ertan, Talip Apaydın, Aylin Nazlıhaka, İlksen, Erdal Atıcı, Mehmet Baklacı, Gül Günözü

Şiir Köşesi

KUVAYI MİLLİYE'DEN / Nazım Hikmet

Düşündü birdenbire kayalardaki adam
kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri
Kim bilir onlar ne kadar büyük
ne kadar uzundular?
Birçoğunun adını bilmiyordu
yalnız, Yunan'dan önce ve Seferberlikten evvel
geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek.

Dağlarda tek
tek
ateşler yanıyordu
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki
şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
güzel, rahat günlere inanıyordu

ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında
birdenbire beş adım sağında onu gördü.
Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saati sordu.
Paşalar: "Üç" dediler,
Sarısın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar,
eğildi, durdu.
Bıraksalar
İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe'den Afyon ovasına atlayacaktı.



KÖY ENSTİTÜLERİ VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI

Mithatpaşa Cad. 62/21 Yenışehir / ANKARA

Tel&Faks: 0312 425 24 68

<http://www.koyenstitulerivakfi.org.tr>

Yayının Adı	Köy Enstitüleri
Yayının Türü	Yaygın Süreli Yayın
Yayın Şekli	2 Aylık - Türkçe
Yayın Sahibi	Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Adına ERDAL ATICI
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü	ALİ KINACI
Yayın İdare Adresi	Mithatpaşa Cad. 62-21 YENİŞEHİR / ANKARA
E-Mail	kevakfi@gmail.com
Basım Yeri	Can Matematik Yayınları İvoksan 21. Cadde 524. Sokak No: 30 Yenimahalle / Ankara Tel: 0312 395 06 70 • canmatematik@gmail.com